

Hengelclub De Bollekes Erembodegem

Wanneer : zaterdag 23 april

Waar : Vijver De Brusselse Forten Dendermonde

Ons Team : 16 leden op post m.a.w. opdeling in 2 sectoren. Marc Baetens recupereert van zijn operatie aan de arm en Bert De Wever had wachtdienst. Tijdens de middag kwam Marc ons nog extra bevoorraden met een bak Jupiler, onze voorraad aan 33cl. Jupiler en Vedett geraakte stilaan op, dorstig weer. Erwin trekt zijn tweede kopplaats op 2 wedstrijden, Patrick trekt de staart, toch wel bevoorrechte plaatsen. Cupi neemt als enige deel zonder het kilootje amorce vers-de-vase, hij gokt “ver” op de maden. Naar ik vernomen heb was hij zeker gewonnen indien hij elke pint kon omzetten in een vis! Guykes en Paul ondervinden stilaan wat het is om wedstrijd te vissen met een 16-tal personen op een rij, niet opgeven jongens. En wat met de weddenschap van Patrick; “als ik niet bij de eerste 6 eindig kom ik te voet van Deiremonne”.



Het Weer : alweer een heerlijke, hete zomerdag. Van nummertje 1 tot 10 was de zon reeds vanaf de wedstrijd aanvang van de partij, de resterende deelnemers hielden het, onder de schaduw van de bomen, koel tot de middag.



De Wedstrijd : de voormiddag was een maat voor niets. Enkel Erwin en Mario Bruyland wisten enkele kilo's te vangen, de rest van het deelnemersveld moest het stellen met 0,1 of 2 vissen. Nog geen ramp want vanaf 14u gingen we ze vangen! Tegen alle verwachtingen in was ook de namiddag voor de meesten onder ons een ontgoocheling en waren de vangsten beperkt tot maximum een tweetal vissen. Slechts Patrick en Erwin, de koppen; en Mario, dan vooral het laatste uur, slaagden er in met veel gezucht en gepeuter een hoger aantal brasems te vangen. Alles werd geprobeerd maar het was vooral wachten op wat schuchtere vis! De eindstrijd zou zich dus duidelijk afspelen tussen de kop en staart van het deelnemersveld. Bedroevend dat 4 leden helemaal geen vin te pakken kregen. Opmerkelijk dat in elke reeks, ruim meer dan de helft van het gevangen gewicht is verdeeld over drie deelnemers. We zijn misschien geen toekomstige wereldkampioenen, maar kunnen toch een visje vangen ik hou het dus bij visgebrek, of om niemand op de lange tenen te trappen, het komt door de “afleg”.





De Winnaars : Proficiat Patrick en Erwin met de sectorwinst. Ook op de koppen moet men ze nog altijd vangen.

Kandidaten TOP 3 : Mario De Meester laat het niet afweten, 't laatste uur is even belangrijk als 't eerste.



Bosman : Spijtig voor Guykes, Cupi, Robbie en Pierken.

Sterke prestatie jongens : Casse en Francois vissen zich een tweede maal in de prijzen.

Geen beterschap : De Pie komt maar niet op dreef.

The after-party : ondanks het “pintelieren” aan de vijver, was de volle bezetting haast aanwezig in het lokaal, goed zo. Het was gezellig vertoeven op het terras en tot in de late uurtjes genieten van het heerlijke weertje. Voor de liefhebbers waren er hot-dogs, een traktatie van Patrick, een organisatie van Fabienne en Guykes, bedankt. 't Paasfeest, 't schuunste dat'r es! Verdomme, ik denk dat ik mijn halve liter niet heb gekregen, net daarvoor willen we toch winnen! (PT)

