

Wedstrijdverslag wedstrijd 12

Warm water Vilvoorde

Het seizoen zit er op. Onze allerlaatste wedstrijd heeft het eindklassement zijn definitieve vorm gegeven. Deze wedstrijd diende eigenlijk door te gaan op de dender te Erembodegem maar de regen van de laatste dagen maakte het vissen op "onze" rivier alweer onmogelijk. Het was dus terug uitwijken naar ons ondertussen reeds vertrouwde reservewater.

Dezelfde 12 dapperen, die vorige week al op het zeekanaal in Kapelle-op-den-bos zwoegden om een visje te vangen, dienden dit nu op hetzelfde water te doen maar dan in Vilvoorde. De vooruitzichten waren hier toch iets beter, zeker omdat Patrick en Bert gisteren reeds met succes een trainingssessie afwerkten.



Iedereen was goed op tijd aan het water. Het was er druk. Een andere club had het voorste stuk reeds ingepalmd. De vrije ruimte tussen deze club en onze voorbehouden plaatsen werd opgevuld met enkele dagvissers. Dit had tot gevolg dat het nummertje 1 van Robbie niet echt een kopplaats was. Enkel François kon op nummer 12 genieten van het kopvoordeel.



Bij de meesten onder ons werd er al vlug na het voeren een visje gevangen. Het betrof echter vooral ondermaatse voorn of baarsjes. Enkel Patrick en Peter Rottiers konden al snel enkele platte vangen. Bij de anderen waren er al vlug enkele "wandelaars". Misschien speelde de gevulde frigobox die bij mij stond hier wel een rol in.

Na anderhalf uur wist ook Robbie zijn eerste brasem te strikken kort daarop gevolgd door mezelf. We dachten vertrokken te zijn maar het bleek eerder om 2 verloren gezwommen exemplaren te gaan want nadien viel het weer stil. Ook onze kersverse kampioen Erwin had deze keer geen antwoord op de afwezigheid van de vis. Het was de "oude rot" in het vak, de Pieje, die in het laatste uur toch licht op dreef kwam. De overwinning in sector 1 zou waarschijnlijk een strijd worden tussen Robbie, de Pieje en mezelf. Dit was echter buiten onze kampioen gerekend die in de slotfase nog 2 brasems wist te strikken. Op deze manier eindigde Erwin met een gewicht 4,350 kg net voor zijn broer die 4,130 kg liet wegen. Ik zelf werd uiteindelijk 3^{de} met 3,750 kg.



In sector 2 hadden Peter Rottiers en zeker Patrick Temmerman geen tegenstand. Het was enkel Bert die, dankzij enkel pieren die Patrick hem "geleend" had, de 3^{de} plaats kon bemachtigen met 2,170 kg. Peter (8,700 kg) en Patrick (14,330 kg) eindigden logisch op 2 en 1.

De overwinning van Patrick zorgt er ook voor dat hij uiteindelijk op een 2^{de} plaats terecht komt in het algemeen klassement. Hij verwijst zijn vriend de Pieje naar een 3^{de} plaats. Toch een serieuze remonte die Patrick de laatste weken liet optekenen na een mindere seizoensstart. Voor hem mocht het seizoen nog enkele wedstrijden meer geteld hebben. Voor de meesten

onder ons komt het einde van het seizoen zeker niet te vroeg. Door de tegenvallende vangsten van de laatste weken zijn hun batterijen aan het leeg raken. Probeer jullie batterijen toch nog 2 maal op te laden jongens zou ik willen vragen zodat we de eer van onze club hoog kunnen houden in het kampioenschap van Erembodegem en de interclub tegen de Plasvissers die de volgende weken nog geprogrammeerd staan.

Tijdens de afsluiting bij Tina werden we naar goede (eindejaars-)gewoonte getrakteerd op lekkere beenhesp en/of een carré (confituurken?) door Patrick en beenhouwer Guy. Bedankt mannen.

Noteer alvast ook de definitieve datum voor de souper, namelijk zaterdag 20 november.

Allen op post zou ik zeggen.

Groetjes vanwege de secretaris

Mario

