

## “Boer zoekt vrouw”



Het was weer lekker vertoeven aan de kust tijdens ons weekendje. Het weer viel mee en het verblijf was alweer top. Volgens den Borms moeten we dit veel meer doen, ook eens in de winter. De “hondjes” mochten mee, dus de baasjes tevreden. Voor Remco staat in de sterren geschreven, ik wil boer worden! Na enkele uren in de tractor en de dagelijkse behulpzaamheid op de “boerderie” te Veurne wou hij niet meer mee naar huis. Zoek je Remco, .... hij zit daar ergens bij de beesten, wist de boer ons te vertellen bij de zoveelste zoektocht naar de “kleinen De Wever”. De jarige Els (van Mario) trakteerde



op een lekker bord pasta met aangepast wijntje op vrijdagavond en den Borms trakteerde op een heerlijk champagneontbijt op zondagochtend. Tussendoor gezellig samenzijn, lekker smullen aan de Rattevallebrug, in de Sailor’s en in de Roos, tussendoor een “braderietje” lopen, een bezoekje aan Beauvoorde, een kwisje discuten en een partijtje minigolf ..... meer moet dat niet zijn.



Er kwamen slechts 13 deelnemers opdagen voor onze kampioenschapwedstrijd, “so be it”, de harde kern was aanwezig, dat het bijzonderste. Er stond heel veel wind op het kanaal, het wordt een technische visserij om beet te krijgen. Pen, diepte en loodbezetting worden plotseling heel belangrijk en het is steeds moeilijker op een kanaal om de vis te krijgen, te houden en te vangen dan op een vijver. Het is heel belangrijk hoe de vis aast ten opzichte van het ingeworpen voer en de wind; soms korter, soms meer naar links en soms net op die plaats waar men het niet verwacht, blijven zoeken dus! We zetten ons alvast op de betere strook en verwachten toch wat kilo’s aan brasem of platte in het net. Net als vorig jaar nemen Robbie en Mario plaats op de kopplaatsen maar, normaal zouden de centrale plaatsen van 5 tot 9 niet mogen onderdoen. Na vijf uur vissen volgt het verdict.

Robbie op nummer één is meteen vertrokken. Met vijf platte in het leefnet vooraleer de anderen een aanbeet krijgen wordt hij de te kloppen man. Ook Francois, middenin het pak vangt na een halfuurtje regelmatig zijn vis. Voor de meesten is het echter ruim een uur wachten tot de vis er is. Eens de nul van het bord, of zagezegd “uit den bos”, is het een kwestie van de vis zo lang mogelijk te behouden en natuurlijk te vangen. Met casters en maden lukte het deze keer niet echt, wel met een balletje “pries”.





Petje Pieje kwam maar niet op dreef en zag hoe Robbie goed zijn ruime voorsprong van het eerste uur verdedigde. Patrick slaagde er niet in de achterstand in te halen, ondanks drie uur goede vangst, het laatste uur was er teveel aan. Het laatste uur verschoof de vis naar links waardoor Peter Rottiers zijn kans zag in de stand op te schuiven. Na Robbie en Patrick werd het een spannende strijd voor plaats drie tussen Peter en den Borms. De regelmaat van François was doorslaggevend, echter heel nipt.



In het tweede vak is de competitie niet zo spannend. Erwin, naast de kop, liet er geen gras over groeien en vist iedereen op ruime afstand. Na een uurtje wachten gingen tijdelijk Erwin en Mario nochtans gelijk op. Halverwege de wedstrijd was er echter geen concurrentie meer voor Erwin. De spanning voor de tweede en

derde plaats komt dit natuurlijk ten goede. Ondanks de kopplaats blijft Mario ontgoocheld achter, hij wordt nog voorbijgestoken door Cupi, de Casse en Peterken, allen simpel vissend met maden. Proficiat aan de podiumplaatsen en dagwinnaar Robbie; net als vorig jaar wint hij op de Plassendaele Vaart. Proficiat aan de deelnemers, het was een moeilijke, belastende vissing, dit zowel voor mens als materiaal. Ondanks slechte weersomstandigheden, toch nog een totaalgewicht van bijna 80kg gevangen met 13 deelnemers, er zijn slechtere kanalen. (PT)

Vader en zoon op plaats twee en één, dikke proficiat ..... Een appel valt niet ver van de boom. Erwin neemt de leiding over van de Pieje in het kampioenschap! Succes.

De meeste dagvissers rijden spijtig genoeg huiswaarts maar voor de Pieje en MChristine volgt nog een culinair hoogtepunt, die willen hun "visbrochette" in taverne "Rattevallebrug" niet missen. Door de afwezigheid van Robbie en Erwin op de prijsuitreiking krijgt petje Pieje 5 flessen wijn mee naar huis, ze zullen me smaken, ik moet niet winnen om prijs te hebben. De fles van Patrick gaat in de frigo bij de weekenders, ..... voor een latere gelegenheid!

Toch alweer spijtig, het onsportieve gedrag van Bert De Wever. Zijn vangst was niet schitterend maar de enige schuldige hiervoor ben je meestal zelf, dat is competitie ..... maar dan nog laat je de VANGST WEGEN. Vroeg of laat, op een ander tijdstip, een andere plaats en andere omstandigheden "van hetzelfde laken en broek" als het jou eens niet uitkomt. Hoewel, ik promoot dergelijk, onsportief gedrag zeker niet, niet doen!

Belangrijker nieuws, ondanks de "vrouwvriendelijk" getinte kwis wonnen de mannen met ruime voorsprong ..... zegt dit nu meer over de aard van de mannen dan over de kennis van de vrouwen??

De minigolf werd "natuurlijk" gewonnen door Patrick, ..... neen, ondanks wat uitvluchten ging de golfstick en het balletje van den Bert in goede staat terug naar de kassa!!(PT)