

13 september 2009 : Watersportbaan te Gent

“Goede afspraken maken goede vrienden”

Over de wedstrijd hebben we het nu even niet. Wat overkwam ons dan op de Watersportbaan te Gent. Melding via verbond, vissen aan de GRS een document verkregen we niet, de melding was via de site van het Oost-Vlaams verbond. Ok, we plaatsens ons aan het begin van de parking, zo kort mogelijk bij de GRS. Iedereen was klaar voor de aanvang van de wedstrijd toen de melding kwam dat er een internationale roeiwedstrijd was. Veel zin om onze boel samen te pakken en te verhuizen hadden we niet dus dienden we tot een overeenkomst te komen. Zo gezegd, zo gedaan, indien baan 5 werd gebruikt gingen alle lijnen uit het water! Voor beide partijen, en vooral voor de vissers een toffe overeenkomst want eerlijkheidshalve hadden we nauwelijks last van de roeiers en zoals na de roeiwedstrijd gemeld, zij ook niet van ons. Zelfs een korte politie-interventie kon de afspraak niet verbreken, waarvoor dank aan roeivereniging Gent en de wedstrijdjury! De roeiers hebben voorrang op een roeibaan, dat is duidelijk maar de samenwerking met de starter-omroeper was perfect “opgelet vissers, baan 5 wordt gebruikt” galmde telkens door de luidsprekers en dit was voor ons het sein om de voorrang te verlenen het liep perfect, met wederzijds respect, de Bollekes danken de organisatie.



Over het VVHPOV zwijg ik liever, deze heren zijn eveneens de oorzaak voor de teruggang van de visserij, de menselijke aalscholvers. Concentreer jullie maar op de “zogenaamde toppers”, weldra kunnen deze onder elkaar ,met een tiental, de A-wedstrijden vissen. Niet alleen de gebeurtenis op de Watersportbaan brengt me aan het denken maar ook andere feiten. Op donderdagavond 20u15 kan men zich niet meer inschrijven voor een wedstrijd op zondag, nee zelfs de trekking is al achter de rug, leer je reglement is het arrogante antwoord. Al twee jaar na elkaar vergeet men onze B-wedstrijd te vermelden in het Hengelblad waarom zouden we lid blijven, want een antwoord op onze vraag hoe dit komt laat op zich wachten. En maar reglementen uitvinden!

De wedstrijd was niet denderend maar er werd toch vis gevangen, hier en daar zelfs heel veel voorn. De start was voor eenieder moeilijk en de kopplaatsen, Steve en Patrick, slagen er bij aanvang niet in te overtuigen. De eerste reeks was een maat voor niets ! Iedereen kon nog winnen want het was duidelijk dat de vis niet bijtlustig was. Vooral de tweede reeks werd er dus toch meer vis gevangen; misschien kwam dit door het koudere weer ‘s nachts en de sterke wind of misschien is de vis het gewoonweg meer gewend om in de namiddag de oever op te zoeken, wie weet het. Er werd tamelijk wat vis verspeeld en een platte was bijna enkel ver, heel ver op grond te vangen. Vooral kwestie van aasaanbieding, stil liggen was niet makkelijk bij zoveel beaufort. De kopplaatsen grepen zoals gebruikelijk de macht. Beide sectoren werden gewonnen door de koppen. Zij waren de enigen die over de 6kg gewicht gingen,



dankzij de nodige platte. Voor het dagklassement haalde Steve het van Patrick. Proficiat aan de sectorwinnaars. De verdere ereplaatsen gingen naar de Pie, Jean, Mario en Kris, allen op heel korte afstand van elkaar. Heel spannend, een vis meer of minder was bepalend; zelfs bij hen die net niet in de prijzen vielen of op het podium stonden.



Proficiat Steve Van Eygem met deze tweede overwinning.

De Watersportbaan blijft een prachtig parcours om te hengelen, zeker voldoende visrijk maar als “hij” niet wil, dan wil hij niet. De namiddagssessie is echter steeds beter dan de voormiddag m.a.w. volgend jaar zeker later starten.

Bedankt Tina voor de boterhammetjes, doet altijd deugd na een lange visdag.(PT)

Kampioenschap Erembodegem

Zaterdag 10 oktober 2009.

Dender Erembodegem van 12u tot 16u.

**Inschrijven kan tot vrijdagavond
9 oktober 20u in Café De Wingerd – Kleistraat Erembodegem
of op het nummer
0497-52.68.02 bij Patrick Temmerman.**

200 euro + inleg (5 €).

Reglement A-wedstrijden.

Trekking 10-okt. 2009 9u30.