

## “Topvangst van der Alte”

De vangsten op het kanaal Kortrijk Bossuit moeten zowaar de referentie zijn voor de huidige droevige vangstsituatie op kanalen in België. Zelfs op een kopplaats slaagt men er niet meer in om meer dan een handvol posjes te vangen. Dagvangst van den ouden Borms!

Het is nu echt vijf na twaalf wat de visvangst op de openbare wateren betreft. Nog een winter “zwarte pest” en het is gedaan met de openbare visserij, nochtans eten deze vogels enkel possen!? Waar trekken de aalscholvers dan naartoe? Met zen allen Bij Mieke Vogels in de achtertuin.

Met zeventien op een strook die tot voor enkele jaren geliefd en bewierookt werd. We wisten op voorhand dat het slecht ging zijn, maar zo slecht .....! Een plaatselijke visser zei ons de dag voordien, de beste manier om hier te vissen is hier wegblijven, van Zwevegem tot Stasegem of op om het even welke strook van dit kanaal zit geen vis meer door de aalscholvers. Waarom komen we dan toch. Het is zo een mooi kanaal met een prachtig verleden naar voornvisserij, datum vastgelegd en vissers vangen nu eenmaal.

De kopplaatsen worden bezet door alweer Mario en Amandus, misschien lukt het hen of hun naaste buur toch nog iets te verschalken, de overige deelnemers kunnen hun kunsten op pos en baars testen.

Een lekker weertje, wel wat wind en een lekkere sigaar, af en toe een blikje Jup of Vedett, wat moet een mens meer hebben ..... VIS ! De aanbeten waren schaars en enkel naar de kopplaatsen werd er wat vis gevangen zonder die stekels. Hier werd al eens een platte gevangen en het was duidelijk dat Mario en Bert op de overwinning afstevenden. Bert won moeiteloos zijn sector met een mengeling baarzen, possen en toch een platte. Voor de tweede plaats in deze sector kon Patrick nipt de meubelen redden met enkele flinke baarzen in het laatste uur. De verrassing was echter de evolutie in sector 1. Mario en Jean hadden al duidelijk de eerste en tweede plaats in de sector verwacht. Dit was zonder Peter Rottiers gerekend. Tot een uur voor tijd geen vis dus gaan we, eigenlijk zoals velen hebben geprobeerd, toch eens over het voer vissen. Wat “mikken” maden op 14 meter, flink op grond en maden aan de haak. Tot eenieders verbazing lukte dit bij Peter wel en hij landt op korte tijd een vijftal flinke platte. Eind goed, al goed moet hij hebben gedacht.



Wie niet waagt niet wint en de overwinning is binnen. Mario en Jean stonden er machteloos bij. Proficiat aan de sectorwinnaars, dikke proficiat aan de dagwinnaar

Los van alle suspens en spanning bleef dit echter één van onze slechtste wedstrijden ooit. Voor de optimisten, het was een “moeilijke” visserij. Waarheen volgend jaar ?



Proficiat Peter Rottiers met deze overwinning.

Het vervolg op deze visserij maakte veel goed. Voor zijn verjaardag trakteerde Francois Borms op iets om te eten. Op iets om te eten bleek dan een immens buffet met alles erop en eraan. Man dat was niet nodig. Man dat mag je nog doen. 't Was goe mor ewa weinig!

Het vissen waren we al lang vergeten, zeker na de smerige doodschop van het Standard Luik crapuul Mr. Witsel.

Ik hoop dat we wat de visserij betreft op de bodem zitten en de komende drie wedstrijden toch nog even de goesting in mijn hobby doen oplaaien. (PT)

## Kampioenschap Erembodegem

**Zaterdag 10 oktober 2009.**

**Dender Erembodegem van 12u tot 16u.**

**Inschrijven kan tot vrijdagavond  
9 oktober 20u in Café De Wingerd – Kleistraat Erembodegem  
of op het nummer  
0497-52.68.02 bij Patrick Temmerman.**

**200 euro + inleg (5 €).**

**Reglement A-wedstrijden.**

**Trekking 10-okt. 2009 9u30.**